



להיות עם חופשי בארצנו

סיור קבוצתי במוזיאון הרצל ובמוזיאון מורשת מנחם בגין, ירושלים

מוזיאון הרצל

מוזיאון הרצל המחודש מעניק מפגש חווייתי עם התנועה הציונית ומייסדה, בנימין זאב (תיאודור) הרצל. המוזיאון מעוצב ברוח צעירה ומודרנית, המשרטטת בשפה עדכנית ורעננה את דמותו של הרצל כאדם וכמנהיג, תוך שימוש באמצעים אורקוליים מרהיבים.

מרכז הרצל הוקם במלאת מאה שנה למותו של בנימין זאב הרצל, במטרה להציג את ההשפעה העצומה של פעילותו על המציאות בת זמננו. הקהל מצטרף להרצל במסעו אל הציונות, מלווה אותו בגיבוש עמדותיו, מזדהה עם שאיפותיו ואכזבותיו, לומד להבין את חשיבות המורשת שהנחיל לדורות הבאים – ומוזמן לבחון את האתגרים העומדים בפנינו בהווה.

מוזיאון הרצל החדש מזמן מפגש אורקולי מרהיב עם חוזה מדינת היהודים ומעניק לנו 60 דקות של מבט מעורר מחשבה על מצבם של היהודים על פי ניתוחו של הרצל. הביקור במוזיאון מאפשר לנו להיות שותפים תוך כדי תנועה לתכניותיו הנועזות ולמפלולתיו הצורבות, במסע אישי סוער. החווייה מותירה בלב המבקרים תחושת שותפות לאתגר הלאומי הגדול שהוריש לנו הרצל.

לאחר הביקור במוזיאון, ייערך ביקור מודרך בהר הרצל (כפוף לתנאי מזג האוויר).



לשכת העיתונות הממשלתית, צלם: אבי אוהיון

מוזיאון מורשת מנחם בגין

המוזיאון למורשת מנחם בגין הנו תצוגה חווייתית המספרת את סיפור חייו המרתק של אחד המנהיגים החשובים בתולדות מדינת ישראל. המוזיאון משלב תמונות, שחזורים, פריטי מקור, סרטים דוקומנטריים ומומחזים, מסכי מגע אינטראקטיביים, תאורה דרמטית ופס קול עוטף. המבקרים מוזמנים "להשתתף" באירועים שונים בפרקי חייו השונים של בגין, תוך סקירת ילדותו ונעוריו בפולין, שנותיו כמפקד האצ"ל וכמנהיג האופוזיציה בכנסת ותקופת כהונתו כראש ממשלת ישראל. התצוגה מסתיימת בהצגת מורשתו של מנחם בגין לדורות הבאים.

מועד/מקום

יום שישי, י"ז בכסלו תשס"ז, 8 בדצמבר 2006

הסיור ייצא בשעה 7:30 (בדיוק)

מחניון "חנה וסע", דרך חיפה ת"א (סמוך לתחנת הרכבת צפון)

חזרה משוערת – בשעה 15:00

תשלום

המחיר למשתתף:

לחבר/ת האגודה ובת/בן זוג, כ"א: 85 ש"ח

למי שאינו/ה חבר/ה, כ"א: 95 ש"ח

תינתן עדיפות לחברי אגודת הבוגרים ובנות/בני זוגם

לפרטי הרשמה, ראו דף ספחי הרשמה, עמוד 19.

הסיור כולל כיבוד קל