



חווית התואר השני שלי

ליהנות מהחיים? - מהלימודים!

אחרי שירות בקבע היה קשה "להתאזרח" • לפתע גילתה המשתחררת כי אפשר ללמוד לתואר שני ואפילו לנהל אורח חיים מלא וליהנות מאוד מהלימודים • עדות ממקור ראשון: "אין כמו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה" • הטפיחה על השכם של האו"פ מפי סטודנטית מרוצה - לפניכם

« הילה שינזי

לשמחתי הרבה, למרות שעיקר לימודי היו לימודי ערב וימי שישי, חוויתי חוויות קמפוס, הכרתי חברים חדשים, ופגשתי פנים מוכרות בקורסים שונים. הליווי בפורום, ההתכתבויות בדואר האלקטרוני, אתרי הקורסים המפורטים שבהם מרוכזים כל חומרי הלימוד במקום אחד - כל אלה יצרו עבורי מסגרת לימודית תומכת, שלא השאירה אותי לבד מול הספרים והמאמרים, ואיפשרה לי ללמוד גם במהלך הסמסטר, ולא רק ממש לפני הבחינה. שני יתרונות מובהקים שמצאתי באוניברסיטה הפתוחה, אשר הקלו עלי מאוד, היו סביבת הלמידה הנעימה בקמפוס רמת אביב, והאפשרות להיבחן סמוך למקום המגורים. לא תיארתי לעצמי כלל שאשב על הכיסא שאחותי הקטנה ישבה עליו שעתים קודם לכן, ואכתוב בחינה בדיני תאגידים...

לא רק השכלתי - התבגרותי

בניגוד לתחושה שלומדים כדי לעבור בחינות, כאן, באוניברסיטה הפתוחה, לומדים כדי לדעת, וכשלומדים לאורך סמסטר, הידע נשאר ומשרת אותך היטב במשעולי החיים. אני לא מכירה הרבה תארים שבלומדים לקראתם אפשר לשבת בחדר אחד עם מהנדס תוכנה, עורכת דין לענייני נדל"ן ואחת שעוסקת בלוגיסטיקה

בפעם הראשונה שהתפנית לכתוב את המילים שתקראו כאן הייתי לקראת הגשת הסמינריון הראשון שלי בתואר. נותרו לי עוד סמסטר אחד ושני קורסים, וכבר חשתי שקצת עצוב לי שזה נגמר. שנתיים קודם לכן הייתי במקום לא יציב בחיי - בין עבודות. עוד לא טווייתי כיוון מרכזי לקריירה, סיימתי שירות קבע, ועשיתי את צעדי הראשונים ב"עולם החיצון". בעידן שבו תואר ראשון נפוץ כל כך, ונדרשים כישורים ומיומנויות רבות כדי לשרוד ב"ג'ונגל" של עולם חיפוש העבודה, הרגשתי שעל אף אי-הוודאות זוהי ההחלטה הנבונה - עלי לרכוש השכלה נוספת. לאחר התבוננות בתוכנית הלימודים הבנתי, שבמסגרתה אוכל לרכוש את המיומנות ואת הכישורים הנדרשים לי - ניהול משא ומתן, אתיקה בעסקים, סחר בינלאומי, יזמות עסקית ועוד ועוד. ואכן השכלתי.

חוויתי חוויות קמפוס

תואר באוניברסיטה הפתוחה זה תואר שלומדים בו, יושבים על הכיסא, כותבים ממ"נים, אפילו בשבתות ובחגים, בערב, בבוקר מוקדם, לומדים לבחינות. אך

"תואר באוניברסיטה הפתוחה זה תואר שלומדים בו, יושבים על הכיסא, כותבים ממ"נים - בערב, בבוקר מוקדם, לומדים לבחינות..."

«

הילה שינזי יחד עם ד"ר אריה נחמיאס, בטקס הענקת התארים. (צילום: גדעון מרקוביץ)



"אני לא מכירה הרבה תארים שאפשר לשבת בחדר אחד עם מהנדס תוכנה, עורכת דין לענייני נדל"ן ואחת שעוסקת בלוגיסטיקה - וללמוד ביחד למבחן בחשבונאות"

כדי הלימודים - ויכולת לתקשר באופן מקצועי וענייני. ואכן, לא רק השכלתי, אלא אף התבגרותי. התואר לא הפריע כלל לאורח חיי, השתלבותי במקום עבודה בתפ-קיד משמעותי הדורש למידה מתמדת, ואפילו נסעתי לחו"ל לתקופה בת חודשיים. את התואר סיימתי ב-6 סמסטרים, במשך שנתיים. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לצוות החוג לתואר שני, ולראש החוג, ד"ר אריה נחמיאס, על הייעוץ והליווי, ותחושת הביטחון שהישרו עלי לאורך כל הדרך. &

- וללמוד ביחד למבחן בחשבונאות. האפשרות לפגוש אופני חשיבה שונים, ראייה אחרת ועולם מושגים שונה - יקרה מפי. האפשרות ליצור קשרים והקשרים עם עולמות תוכן שונים, ללמוד ובאמת ליהנות מזה, היא פריבילגיה שמגולמת בתואר הזה. לשמחתי הרבה, כבר במהלך הלימודים לקראת התואר הוצעו לי משרות רבות, איכותיות, ובניגוד לתקופה המקבילה לסיום שירות הקבע חשתי, שהפעם יש לי כלים להתמודד בסביבה עסקית תחרותית, יכולת ללמוד באופן יעיל - עוד מיומנות חשובה שנרכשה תוך