

דףוי שימוש חברתיים בישומוניים (אפליקציות) ניידים, בקרב מאמצים מוקדמים של טכנולוגיה (פוסט)

רפי נחמייס

אוניברסיטת תל-אביב

nachmias@post.tau.ac.il

רותי אלדג'ם

אוניברסיטת תל-אביב

ruthalad@post.tau.ac.il

Social Patterns of Mobile Application Usage Amongst Early Adopters of Technology (Poster)

Ruthi Aladjem

Tel-Aviv University

Rafi Nachmias

Tel-Aviv University

Abstract

Mobile devices (smartphones, tablets, etc.) offer vast potential, as well as many challenges, for learning and learners in the digital age. This paper reports results from a study that focuses on the analysis of social interaction patterns of early adopters, using their mobile devices for informal, serendipitous, learning. It was found that subjects had installed 80 applications on average on their mobile devices (a range of between 57 to 200 applications per device), but were actively using only 25 applications, on average, on a regular basis. The vast majority of applications in use had enabled some degree of social interaction, even if their core functionality was not a social one. Subjects reported diverse ways and scenarios of using these social features for varying goals and needs. Three main themes, relevant to learning, were identified, namely- the Consumption theme, the Sharing/Contribution theme and the Reflection theme. The study illuminates the importance of social interaction during formal and informal learning processes as well as the need for considering social aspects of learning in learning design for mobile devices.

Keywords: informal learning, serendipitous learning, mobile applications, social aspects, life long learning.

תקציר

ההתקפותות המואצת של טכנולוגיות ניידות בעשורים האחרונים שינתה ללא חכר את הדרך בה אנו חיים, מתקשרים ולומדים. תקופת זו מתאפיינת בקצב מהיר, בידע דינامي, משתנה תמידית ותרבותת המעודדת השתתפות פעילה ושיתופיות בבניין הידע (Jenkins, 2009; Siemens, 2005). מכשירים ניידים, נושאים טכנולוגיות עיבוד וחישפה מתקדמות, המאפשרות להם להשתלב באופן שקווי ובלתי מורגן בפעולות היום יום. הניידים, לוחכים חלק כה משמעותית בפעילויות היום יומייה, עד שהפכו למעשה "הרחבת של העצמי" ולכללי חשיבתי (Mind Tool) בעל פוטנציאל נרחב לתמיכה בתהילכי למידה פורמלאים ולא פורמליים כאחד (Sharples, Taylor and Vavoula, 2007; Prensky, 2006).

במחקר זה, נבחנו דפוסי השימוש של קבוצת מאמצים מוקדמים של טכנולוגיה, ביישומים (אפליקציות) ניידים. נמצא, כי על מכשיר נייד הותקנו 80 יישומים בממוצע, מתוכם השתמשו הנבדקים, על בסיס קבוע, ב-25 יישומים בלבד בממוצע. יישומים אלה תומכים במידה רבה רחבה של פעולות וצרבים, מתוכם עליה הצורך החברתי כמרכזי ומשמעותי. במצב, כי הרוב המכريع של היישומים מאפשר רמה מסוימת של אינטראקציה חברתית וכי בפועל, חל שימוש תכוף באפשרויות הללו. מניתוח האינטראקציות החברתיות, עלו ארבעה דפוסי פעולות חברתיות: פעילות פאסיבית, פעילות תגובתית, שיתוף תוכן קיים, ושיתוף ויצירה של תוכן מקורי. מהניתוח עלו שלוש תמות מרכזיות המונעות על ידי האינטראקציות החברתיות ורלוונטיות ללמידה: תמת הצריכה, המתיחסת אל האפשרות לעמוד בקשר מהתלמיד ותומשך עם המנגנון החברתי הקרוב (חברים ובני משפחה) מחד ואל האפשרות לקבל מידע מקהילה רחבה יותר, מאידך; תמת הת戎מה, המתיחסת אל פעולות אקטיביות של שיתוף בתוכן או במידע עם הקהילה ותמת הרפלקציה, המתיחסת אל אינטראקציה חברתית כאפשר להפיכת אירוע נקודתי לכדי אירוע דינמי ותומשך. מהמחקר עולה כי השימושים החברתיים ביישומים הנידים מהווים טרייגר ומגניע מרכזי לאינטראקציות ולהבניות הידע באמצעות המכשיר הנייד. בנוסף, עולה מהמחקר חשיבותו של הפן החברתיי בהחליכי הלמידה, כמו גם חשיבותו של הדגש על רכיבים וחברתיים בתוכנו ועיצובה לForRowה באמצעות הניד. המחקר הינו חלק מעבודת מחקר לתואר שלישי אשר מטרתה לעמוד על הפטונציאל הטמון בכלים וביישומים הנידים לתמיכה בלמידה רציפה ותומשכת לאורך החיים.

ambilות מפתח: למידה בלתי פורמלית, מכשירים ניידים, היבטים חברתיים, למידה לאורך החיים.

מקורות

- Jenkins, H. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Prensky, M. (2006). *Don't bother me Mom-I'm learning*. St. Paul, MN: Paragon House.
- Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2007). A theory of learning for the mobile age. In R. Andrews and C. Haythornthwaite (Eds.), *The Sage handbook of e-learning research* (pp. 221-247). London: Sage.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: a learning theory for a digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.